

[Home](#) > [Regio](#) > [Zaanstreek-Waterland](#)

## Premium

---

**Eerst was er Emma, nu is er Sietse. Kirstens dochter bleek een jongetje: 'Voor mijn gevoel heb ik drie kinderen, Sietse is een totaal ander kind dan Emma was'**



VOLG ONS: [f](#) [t](#)

[NIEUWSBRIEVEN](#) [KLANTENSERVICE](#) [AFMELDEN](#)



Lees de digitale krant



Robert Jan van der Woud

20/11/2020 om 09:00

## MIDDENBEEEMSTER

**Ze verloor een dochter, maar kreeg er een zoon voor terug. Kirsten Visser uit Middenbeemster is de moeder van een transgender zoon. Nu zet ze zich in voor de acceptatie van de lhbti-gemeenschap in het algemeen en transgenders in het bijzonder. Door het geven van lezingen en voorlichting op scholen hoopt ze de vooroordelen weg te nemen.**

Eerst was er Emma, nu is er Sietse. Een jongen die in een verkeerd lichaam werd geboren en inmiddels bezig is met de verandering. Een proces dat met vallen en opstaan gepaard gaat.

Voor zowel Sietse zelf als voor het gezin. Toen hij zich bij de plaatselijke voetbalvereniging meldde om met het jongensteam mee te spelen, werd hij in zijn meisjeslichaam geweigerd. Kirsten zelf heeft tijdens haar activiteiten om de acceptatie van transgenders te verbeteren, het nodige naar haar hoofd gekregen. „Transgenders moeten op de brandstapel, hebben ze wel eens gezegd. Dan denk je wel: je hebt het over mijn kind.”

Het interview vindt plaats in De Keyserin in Middenbeemster, het cultureel centrum naast de kerk. Ze kan er wel om lachen. Van lotgenoten hoort ze wel eens nare dingen. „Sommige gezinnen hebben afscheid moeten nemen van hun kerk, omdat hun transgender kind er alleen welkom was als meisje. Dat heeft niets meer met naastenliefde te maken. Dat is een veer in de kont van kerken zoals deze, waar ze inclusieve kerkdiensten houden.”

### Geen fase

Toen Emma een jaar of negen was, werd duidelijk dat er iets aan de hand was. Ze wilde een jongetje zijn. „Dat is negen jaar geleden. Toen werd duidelijk dat het geen fase was, maar ik wist veel minder van het onderwerp. Ik denk dat veel onbegrip wordt veroorzaakt door gebrek aan kennis.”

Hoe ga je ermee om als moeder? Kirsten kon niet anders dan de keuze van haar kind accepteren. „Dat ik Emma jongenskleren liet dragen, vonden sommige mensen maar raar. Je meldt je kind aan bij de voetbalclub en hij mocht niet met de jongens meespelen. Transgender is iets dat bestaat. Vervang het maar eens door dik zijn of stotteren, dan merk je wat voor vooroordelen er zijn.”

Gelukkig zijn er ook veel positieve reacties. „Ze hebben het hier goed ontvangen. Maar je merkt dat het op bijvoorbeeld scholen lang niet veilig is om voor je geaardheid uit te komen. Of op het werk. Ik ken een vrouw die vrij open is over haar geaardheid, maar bij haar werk kent ze verder niemand die lesbisch is. En daar werken een paar honderd mensen.”

## **Meisjesmama**

Voor Kirsten zelf was de acceptatie geen probleem. Wel de pijn als moeder. „Ik heb twee kinderen. De ander is gewoon een jongen. Toen ik voor de tweede keer zwanger was, was ik bang dat het een jongen zou zijn, ik was er heilig van overtuigd dat ik een meisjesmama was. Toen zei de eerste: 'Ik ben een jongen in het lichaam van een meisje'. Dus uiteindelijk ben ik toch geen meisjesmama. Ik accepteer het want ik wil het beste voor mijn kind. Maar ik heb afscheid moeten nemen van mijn dochter.”

Ook daarvoor heeft niet iedereen even veel begrip. „Omdat je kind leeft. Sommige mensen hebben dat veroordeeld, ook mensen die niet zelf een kind hebben verloren, of zelf een transgender kind hebben. Voor mijn gevoel heb ik drie kinderen. Sietse is een totaal ander kind dan Emma was.”

Ook de rest van het gezin heeft ermee leren omgaan. „Mijn vriend had er aanvankelijk wel veel moeite mee. Die had al een zoon uit een eerdere relatie, en hoopte op een meisje. Maar op een gegeven moment ging de knop wel om hoor. En mijn andere zoon is gewoon een waanzinnig accepterende gozer. Die snapte niet eens waarom Emma in transitie wilde als ze zich jongen voelde. 'Je bent zo toch ook goed?', zei hij.”

## **Emma's feestje**

Het is niet alleen Emma's transitie, zegt Kirsten. „We doen dit als gezin. Het is echt niet alleen Emma's feestje. Ik heb een kind gebaard, een meisje dat Emma heette, en ze ging

weg. Dus moest ik erachter komen hoe ik Emma voor mezelf levend kon houden.” Dat werd de tweede naam van Sietse. Bij het gemeentehuis werd de nieuwe naam vastgelegd. „Voor mij was dat belangrijk, en Sietse was het met me eens.”

De transitie is inmiddels bijna voltooid. „Vorig jaar zijn de borsten verwijderd. Daar moest ik eerst om huilen, maar toen ze eenmaal belden was ik alleen maar heel blij voor hem. In die zin heb ik zelf ook een transitie doorgemaakt. We hebben nu nog een aantal opties. De baarmoeder en de eierstokken weghalen bijvoorbeeld. Ik denk wel dat 'het kippenhok' er uiteindelijk uit gaat. Ongesteld worden was natuurlijk een drama voor Sietse, maar dat wordt nu door mannelijke hormonen onderdrukt. Toen hij eenmaal die testosteron kreeg, was dat wel een feestje. Dat maakt je zoveel meer in balans met je gevoel. Stabieler, en vooral: veel gelukkiger.”

„En wil hij uiteindelijk een penis? Dat zijn ontzettend ingrijpende operaties. Nu zegt hij: ik mis het niet echt. Hij wil eerst zijn studie afmaken, mbo verzorgende. Hij loopt nu stage als verzorgende bij De Zorgcirkel, hier in Middenbeemster. Hij heeft aanvankelijk niet eens verteld dat hij geboren is als meisje. Soms vindt hij het leuk om mensen daarmee te shockeren, met het verhaal dat hij vroeger een meisje was.”

Dat gaat niet meer lukken als de hele wereld transgenders accepteert. „Dan vindt hij wel weer wat anders.”

## **51 stoeltjes**

Man, vrouw, alles ertussenin. Prima, vindt Kirsten. Ze vergelijkt het zelf met een 'rij van 51 stoeltjes'. Je kunt overal zitten, en aan de uiteinden zit eigenlijk niemand. We zitten er allemaal wel ergens tussenin. „We moeten gewoon leren om voorbij de buitenkant te kijken en iemand zien en accepteren zoals diegene is. Het hoeft niet bij je levensvisie te passen, je hoeft iemand ook niet aardig te vinden. Zolang je diegene maar respecteert en in zijn of haar waarde laat.”

Kirstens ideaal? „Dat het totaal geen issue meer is als iemand een transpersoon blijkt te zijn. Het is nu groot nieuws dat de vicepremier van België transgender is. Ik verlang naar de dag dat dat geen nieuws meer is.” Het is al moeilijk genoeg voor de persoon zelf, weet ze. „Een transpersoon voelt heus wel dat die afwijkt van wat als normaal wordt gezien. Dat is een worsteling, omdat je anders bent. Dan helpt het als je omgeving je accepteert, als

een coming out geen issue meer is, en als er niet meer op school of op het voetbalveld met homo wordt gescholden.”

Tip de redactie

Reageer →

## LEES MEER OVER

---

middenbeemster



## MEER NIEUWS UIT ZAANSTREEK-WATERLAND

---



**'Catwalk' door Edam-Volendam; een berenjacht, maar dan met katten achter de ramen**



**Purmerendse onderneemt monstertocht over de Atlantische Oceaan: hallucineren en afzien in een roeiboot**

Premium



**Het Galgeriet in Monnickendam: vier straten, vier kades, vier stegen en een plein, maar hoe gaan ze heten?**

Premium



**Rumoerige info-avond woontorens Zaaneiland krijg in ieder geval 'papieren' vervolg**

Premium



**Mantelzorgvoorzitter Micky Epema: zorgtaak en een baan is een loodzware combinatie**

Premium